

De geloofsfundamenten

De geloofsfundamenten van de Stichting Send the Light en haar gemeenten zijn volgens de leer van de Bijbel en omvatten de volgende punten:

1. De Bijbel is door God geïnspireerd, is volledig betrouwbaar en heeft de hoogste autoriteit over vragen inzake geloof en gedrag.
2. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn een Drieëenheid en de enige ware God.
3. God heeft de hoogste autoriteit over de schepping, openbaring, redding en het laatste oordeel.
4. De mens is weliswaar naar God's beeld geschapen, maar door de zondeval zijn zonde en de gevolgen van zonde in de mensheid gekomen. Hierdoor is ieder mens onder God's toorn en door God schuldig bevonden.
5. Alleen door Jezus Christus, de Zoon van de ware God, het Woord dat vlees geworden is, kunnen wij behouden worden, kan de straf voor de zonde van ons weggenomen worden en kunnen wij van de macht van de zonde bevrijd worden, opdat wij het eeuwig leven verkrijgen. Hij is voor ons en in plaats van ons gestorven. Hij heeft Zijn leven als zoenoffer gegeven en heeft zo de straf van de zonde voor ons gedragen.
6. Jezus Christus is uit de dood opgestaan.
7. Bij elke zondaar moet de Heilige Geest persoonlijk Zijn werk doen. Waardoor de zondaar zich bekeert tot God, gaat vertrouwen op Jezus Christus en dan is de dood van Christus voor hem/haar effectief.
8. De Heilige Geest woont in het hart van de gelovige, doet daarin Zijn werk en geeft volgens Zijn eigen wil gaven aan elk kind van God tot opbouw van God's gemeente.
9. Alle gelovigen behoren tot één universele heilige gemeente. Dat is het Lichaam van Christus.
10. De hoop van gelovigen is dat de Here Jezus Christus op elk moment in eigen persoon kan terugkomen.